

In Koudum speelt het UIT Festival zich af op vier plekken. Neem een kijkje bij Beeldhouwcentrum Koudum, Galerie Lytse Skientme en Galerie De 13 Manen.

Ga ook zeker naar het Centrum. Dit prachtige muziekpodium is ontworpen door Koudumer Hanshan Roebers. Wie goed kijkt, kan er een zonnewijzer bij ontdekken. De Centrum Commissie van Vereniging Dorpsbelangen organiseert er regelmatig evenementen. Lejo vormt tijdens het UIT Festival de hoofdact en er is gevarieerde muziek. Het Centrum staat op het 'Frieslandplein' (hoek Hoogstraat / Hoofdstraat).



Koudum

- 1 Frieslandplein - Podium Centrum - Open lucht
- 2 Lejo, Frieslandplein
- 3 Beeldhouwcentrum Koudum
- 4 Galerie Lytse Skientme
- 5 Galerie De Dertien Manen

Plattegrond en blokkenschema ook te downloaden op cultuurkwartier.nl/uitfestival
Bij het Centrum een speciale Koudumer Kinderroutekaart met verrassing.

	11.00 uur	11.30 uur	12.00 uur	12.30 uur	13.00 uur	13.30 uur	14.00 uur	14.30 uur	15.00 uur	15.30 uur	16.00 uur	16.30 uur	16.45 uur
Frieslandplein - Podium Centrum <i>plein vóór Hoofdstraat 1</i>		Lejo	Laaghangend Fruit			Lejo		Franzen en Friends		Lejo	Franzen en Friends		Jenny
Beeldhouwcentrum Koudum <i>Hoofdstraat 2</i>	Open atelier en galerie												
Galerie Lytse Skientme <i>Hoofdstraat 26</i>	Kunst uit Koudum en omgeving -- muzikale omlijsting door duo Hoed en de Rand												
Galerie De 13 Manen <i>Hoofdstraat 37</i>	2020 - Van illusie naar werkelijkheid												

Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Volg de instructies van de organisatie. Was je handen bij het openbaar waterpunt. Voor een hapje of een drankje: bezoek de horeca in de Hoofdstraat.

UITGELICHT



Laaghangend Fruit

Laaghangend Fruit uit Koudum ontleent zijn naam aan het feit dat Jelle, Greetje en Rob Nederlandstalige nummers plukken en in het Fries vertalen. Het trio brengt ook poëzie van Nederlandse dichters en van Jelle zelf tegen gehore, in het Fries of Nederlands.
12.00 uur Centrum



Franzen en Friends

Franzen en Friends is een zeer gewaardeerde gast op het Centrum. De stem van Lody Franzen lijkt verbluffend veel op die van John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Een aantal nummers van deze band zal ongetwijfeld voorbij komen.
14.30 & 16.00 uur Centrum



Lejo

Ken je Lejo? Dat beroemde poppetje met die oogjes, van Sesamstraat? Hij komt naar Koudum met een bonte stoet vrienden: een koe met een eetprobleem, een blaffende bulldog en een stuntelige tapdanser. Lejo geeft drie voorstellingen en je kunt bij hem een bouwplaatje krijgen om thuis zelf oogjes te knutselen.
11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur Centrum



Jenny Semplonius

Voor Jenny Semplonius was muziek maken, na het behalen van het conservatoriumdiploma, een tijd lang een kwestie van 'moeten'. Want: ze had het gestudeerd. Maar zonder plezier, zonder gevoel, de emotie en de verbinding maakt Jenny liever geen muziek. Toch begon het weer te kriebelen en ze miste het podium. Op het UIT Festival pakt Jenny haar kans 'with a little help from her friends'.
vanaf 16.45 uur Centrum

Kunstroute

Ervaar bij Beeldhouwcentrum Koudum hoe het is om steen te bewerken en bekijk de beelden die door anderen gemaakt zijn. In Galerie Lytse Skientme vind je keramiek van Ryt Kooistra (Koudum) en schilderijen van Pieter Broertjes (Koudum) en Ad Kling (Workum). Maar ook van leerlingen van csg Bogerman. Bij Galerie 13 Manen kun je onder de titel '2020 - van illusie naar werkelijkheid' beelden en schilderijen van diverse kunstenaars bewonderen, geïnspireerd op het wel erg bijzondere jaar 2020.

